

## Η προκρούστεια κλίση του ΔΝΤ στην Κύπρο

**Τ**η Δεύτερα που πέρασε, ο κ. Bernard J. Laurens, εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), ανακοίνωσε τα συμπεράσματά του για την κυπριακή οικονομία και εξέφρασε την άποψη ότι η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της κατάργησης των προσαυξήσεων και του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Στην ερώτηση “εάν το ΔΝΤ έχει μελετήσει τους πιθανούς κινδύνους που θα δημιουργούσε η γενικότερη μείωση των μισθών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα”, ο κ. Laurens απάντησε ότι μια τέτοια μελέτη θεωρείται περιττή, καθώς το ΔΝΤ δεν πιστεύει ότι ο προκύπτων κίνδυνος είναι σημαντικός. Έχω ήδη επισημάνει σε προηγούμενο μου άρθρο



Του  
**Δρα Παναγιώτη Θεοδοσίου\***

από αυτήν τη στήλη ότι μια απρόσμενη αρνητική διαταραχή της κατανάλωσης, λόγω μείωσης των μισθών, θα έχει οπωσδήποτε ομόρροπες αρνητικές επιπτώσεις στην αναμενόμενη ανάπτυξη της οικονομίας και εγκυμονεί κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Σαφώς και συμφωνούμε όλοι, νομίζω, ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Κατά τη γνώμη μου, η μείωση των ελλειμμάτων μπορεί να προέλθει από τη στοχευμένη περικοπή ή αναβολή κρατικών δαπανών με βάση την ακόλουθη ιεράρχηση: 1) δαπάνες για μη αναγκαίες προσλήψεις στον ήδη διογκωμένο δημόσιο τομέα, 2) δαπάνες για την αγορά λογισμικών προγραμμάτων, 3) δαπάνες για την αγορά τεχνικού εξοπλισμού μη άμεσης ανάγκης, 4) δαπάνες για υπερβάλλουσες πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες και 5) δαπάνες για μισθούς και συντάξεις. Ιδιαίτερης προσοχής θα πρέπει να τύχουν οι δαπάνες για την αγορά λογισμικών προγραμμάτων, καθώς αυτές μπορούν να περικοπούν άμε-

σα και χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, δεδομένου ότι για κάθε ένα από τα χρησιμοποιούμενα λογισμικά είναι διαθέσιμο, και μάλιστα δωρεάν, ένα αντίστοιχο λογισμικό ανοικτού κώδικα (π.χ. Linux αντί Windows και Open Office αντί Microsoft Office). Παραδείγματα κρατών που χρησιμοποιούν ανοικτό λογισμικό είναι η Γερμανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, ακόμα και η Βραζιλία! Κάποιες πρόχειρες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κυπριακή Κυβέρνηση θα μπορούσε να εξοικονομήσει μέχρι και 2% των συνολικών δαπανών της αν στραφεί σε λογισμικό ανοικτού κώδικα. Φυσικά η χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα από τον δημόσιο τομέα απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση, δεδομένου ότι η σύγκρουση με τα καλά δικτυωμένα “λόμπι” των αντίστοιχων πολυεθνικών εταιρειών θεωρείται βέβαιη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2003 υπήρξε σχετική παρουσίαση στην κυπριακή Βουλή των Αντιπρόσωπων για την υιοθέτηση προγραμμάτων ανοικτού λογισμικού, χωρίς κανένα προ-

φανές αποτέλεσμα. Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει κατανοητό ότι η μείωση των ελλειμμάτων μπορεί να προέλθει αρχικά από την περικοπή πλήθους μη αναγκαίων ή άμεσης ανάγκης δαπανών για την κοινωνία μας. Η περικοπή μισθών και συντάξεων θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως η έσχατη λύση και όχι ως η πρώτη, όπως διατείνεται το ΔΝΤ. Τέτοιου είδους προτάσεις όπως αυτές του ΔΝΤ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας, παραπέμπουν σε πρακτικές τύπου Προκρούστη! Ο Προκρούστης, μυθικός ληστής της Αθήνας, τοποθετούσε το θύμα του σε ένα σιδερένιο κρεβάτι. Αν το θύμα εξείχε από το κρεβάτι, του έκοβε το περίσσιο τμήμα του σώματος. Αντιθέτως, αν το θύμα ήταν πιο κοντό, τότε του τραβούσε τα άκρα μέχρι να φτάσουν στο μήκος του κρεβατιού.

\* Καθηγητής Χρηματοοικονομικών, κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)